

Mail till Fanac-listan från Johan Anglemark 2019-03-25 om Ö-kon

Sent, men hellre sent än aldrig.

Spridda nedslag:

Puben där pubkvällarna (uppvärmning, lördagskväll och dead dog) hölls hade god öl och fantastisk mat, dock var allt ganska dyrt. Cirka en hundring för en assiett med några piroger eller motsvarande. Men som sagt, riktigt delikata rätter -- de godaste potatisgnocchi jag har ätit och fantastiska gyoza. Trevlig personal, men det var svårt att få dem att fatta att vi ville prata, inte skrika, så Spotify var på lite väl högt i högtalarna. Gullig whippet! Det var kanske att ta i att vara där tre kvällar i rad, det var ett antal som gick någon annanstans för att äta på lördags- och söndagskvällarna, men jag tyckte sammantaget att det var ett bra val.

Att SF-antikvariatet på samma gata höll öppet första pubkvällen kostade mig 1320 kr. Men en äkta förstautgåva av Dune! Bara en sån sak!

Jättebra hedersgäster. De bjöd på sig själva och satt och snackade med övriga deltagare när de inte var med i programmet. Topprenal båda två.

Lokalen fungerade bra, programsalen var lagom stor och välisolerad från kafédelen. Däremot kanske det hade varit bra att inte ha medeltidsdans i rummet intill, den läckte in en del. Bra och billigt kafé som även sålde pajer och sallader. Att det var ytterskoförbud kändes inte så åbakigt som jag hade trott, det var faktiskt ganska skönt att gå runt i inneskor istället för kängor.

Någon klagade på att programmet bara var vetenskap och science fiction, ingen fantasy, och det kan nog stämma, men det var inget jag själv hade några problem med. Det jag såg var intressant, med ett undantag som jag inte tänker nämna (alla kongresser har ju några trevande programpunkter som aldrig tar fart). Lite konstigt kanske att två programpunkter som låg lite i utkanten av ämnet var väldigt lika, när man hade så få programslots att tillgå ("Det är en sammansvärjning!!!" om konspirationsteorier och "Alternativa fakta om universum" om hobbyforskare och idéer som verkar tokiga).

Jag var mycket nöjd efteråt och hoppas på fler Ökon. Att lokalen låg i ett s.k. stökigt område märktes inte över huvud taget, det var hur fridfullt och trevligt som helst.